



TURNHOUT





Nationaal  
Museum  
van de  
Speelkaart



## De toppers

### Nationaal Museum van de Speelkaart

Het Speelkaartenmuseum legt zijn troeven op tafel voor jou. Want niets is wat het lijkt. Speelkaarten dienen niet alleen om mee te spelen. Breng een bezoek aan het museum en je leert dat ze behalve voor onschuldig vermaak ook eeuwenlang gebruikt werden voor propaganda, satire, kunst, onderwijs, waarzeggerij en reclame. Maar ook techniek krijgt er een plaats. In een drukkerstad als Turnhout kan dat ook niet anders. Zo bewaart het museum authentieke drukpersen en grafische apparatuur. In het Speelkaartenlab kun je zelf aan de slag. Dit is een realisatie van Cartamundi, de wereldleider in de productie van speelkaarten en bordspelen. Turnhout laat graag in zijn kaarten kijken.



TIP

### Hilde (35)

*"Naast toeristische toppers trof ik ook enkele stripmuren aan. Op vier locaties in de stad wordt het straatbeeld opgefleurd door een tekening van de hand van striptekenaars die hun strepen duidelijk al verdiend hebben. Een subtiële verwijzing naar Stripgids, de uitgever van het gelijknamige tijdschrift en de uitreiker van de Bronzen Adhemar. De hoogste onderscheiding in de wereld van het Vlaamse beeldverhaal."*



### Kasteel van de hertogen van Brabant

Hoe kan een gebouw tot de oudste van de stad behoren en toch nog springlevend zijn? Het kasteel van de hertogen van Brabant laat zien hoe dat moet. De geschiedenis ervan gaat ver terug, tot in de 13de eeuw toen het monument nog het buitenverblijf van de Brabantse hertogen was. Nu vindt het gerechtshof er onderdak. Maar ook rond het kasteel is het nooit stil. Je ziet er gegarandeerd groepjes jongeren voor het standbeeld van Jozef Simons of mijmerende dromers op een bankje langs het water. Het kasteel leeft, zoveel is zeker!





### Begijnhof, UNESCO-Werelderfgoed

Er zijn niet genoeg superlatieven om de pracht en de uitstraling van het 14de-eeuwse begijnhof te omschrijven. Misschien volstaat de erkenning als UNESCO-werelderfgoed in 1998 om je door de poort te loodsen. Daarachter ontdek je het mooie pleinbegijnhof. Vroeger kuierden er begijnen over de kasseien, vandaag bewonen Turnhoutenaren de authentieke huizen. Bezoek zeker de Lourdesgrot (1876), het Begijnhofmuseum en de Kapel van het Heilig Aanschijn (1885-1887). Geniet, en laat de wereld maar even stilstaan.



### Sint-Pieterskerk

De statige Sint-Pieterskerk in het midden van de Grote Markt bepaalt het beeld van de stad. Denk vooral niet dat het een kerk als een ander is, want dan kom je bedrogen uit. De buitenkant is opmerkelijk sober, het interieur is indrukwekkend. Aan de Sint-Pieterskerk danken de Turnhoutenaren hun spotnaam 'muggenblussers'. In 1755 dacht de Turnhoutse bevolking dat de toren in brand stond. Toen ze echter met hun emmers boven aankwamen, bleek het om een zwerm muggen te gaan die in het zonlicht werd weerkaatst.



### de Warande

Cultuurliefhebbers weten perfect waar ze moeten zijn. In de voormalige tuin van het kasteel ligt een van de grootste cultuurhuizen van Vlaanderen, de Warande. Vroeger een rustpunt in de stad, nu een culturele broedplaats. Ook op zondagochtend is het hier niet stil, door de wekelijkse antiek- en curiosamarkt. De Bronzen Adhemar in de voortuin lacht je elke keer toe.





# Onze musea

## TIP

Dirk (42)

*"Tijdens de vakantie zoek ik altijd naar leuke activiteiten om met de kinderen te doen. Zo ben ik uitgekomen bij de familiezoektocht. Terwijl ik zelf op ontdekking ga in Turnhout tijdens een toeristische wandeling worden de kinderen uitgedaagd om vragen op te lossen of aan de slag te gaan met doe-opdrachten. In de musea kunnen zij zich tijdens de zomermaanden amuseren met de schattenjacht van Vlieg."*



### Taxandriamuseum

Welkom in Hotel Taxandria! Geen ander museum draagt de verrassende titel 'hotel', maar dit is dan ook het museum waar elke kamer 'bewoond' wordt door een historisch personage. Je ontmoet er Hendrik Wiske van Heertum, het laatste hert van Turnhout, of de imposante Amalia van Solms, vrouwe van Turnhout. Leer alle hotelgasten kennen en laat hen vertellen over de (ontstaans)geschiedenis, de evolutie en de tradities van Turnhout en de Kempen. Deze geschiedenis kan immers nergens beter verteld worden dan in het historische 'Huis metten Thoren', het gebouw waar het Taxandriamuseum gehuisvest is. Dit op een na oudste burgerlijke huis van de stad heeft vroeger nog onderdak geboden aan verschillende hooggeplaatste personen.

### Begijnhofmuseum

'Dames met een zwart habijt en een witte kap, karikaturaal afgebeeld in stripverhalen': zie hier het beeld dat jongeren in de toekomst dreigen te hebben van begijnen. Maar het Begijnhofmuseum weet wel beter! Hoe woonden deze intrigerende vrouwen? Welke geloften legden ze wel of niet af? Wat deden ze om brood op de plank te krijgen? Het museum laat je meekijken in het leven van deze verdwenen gemeenschap van dappere vrouwen.

### Meduceum

Verscholen achter de muren van het Sint-Victorinstituut toont het Meduceum (Medisch Educatief Museum) de rijke geschiedenis van de zorg voor de zieken. De collectie medisch en verpleegkundig materiaal van gasthuiszuster Alena geeft de evolutie mooi weer. Ook de hele levensloop en de realisaties van dokter Paul Janssen, Turnhouts ereburger en grootste Belg ooit na Pater Damiaan, ontvouwen zich achter deze muur. Ontdek het belang van deze wereldburger en zijn team in de ontwikkelingen op farmaceutisch gebied.

### Nog meer erfgoed

Als je graag nog meer erfgoed meepikt, moet je ook eens langsgaan in het Natuurpunt Museum. Vroeger heette het 'De Wielewaal', naar de ornithologische vereniging die mee aan de basis van het museum ligt. Het museum focust zich op het planten- en dierenrijk zonder daarbij actuele thema's uit de weg te gaan. Dit 'groene' plekje bewijst dat Turnhout en natuur perfect samengaan.





# Onze architectuur

TIP

Lut (55)

*“Ik was al geïntrigeerd door de architectuur in Turnhout voordat ik nóg een bijzondere woning tegenkwam. Jozef Schellekens, die het modernisme in de Kempen introduceerde, heeft deze woning ontworpen en zelf bewoond. Ondertussen is het een beschermd monument, maar het gebouw en het interieur zijn nog voor 95 % in originele staat.”*



**Turnhout & Taeymans** delen samen een rijke en een lange geschiedenis. Dat zie je als je door de stad wandelt. Heel wat gebouwen zijn van de hand van deze architectenfamilie. Zoon Jules zette de gevel en het poortgebouw van het huidige Heilig Grafinstituut. Vader Pieter-Jozef ontwierp het voormalige Minderbroederklooster dat in de jaren '80 met een overkoepeling in glas en staal werd getransformeerd tot de moderne congresruimte 'Het Paterspand'. Binnenkort staat er een nieuwe invulling voor het gebouw op de agenda. Maar de architectuur blijft behouden.

## Nog meer architectuur

Architectuurcentrum Ar-Tur is geen onbekende binnen Turnhout. En het rijtje bekende namen kan nog worden aangevuld met de 'Turnhoutse School'. Deze lichte architecten drukte haar stempel op de architectuur tijdens de golden sixties. Loop dus zeker eens door de binnenstad en ontdek eeuwenoude, maar ook gloednieuwe architecturale pareltjes.



# Beleef Turnhout

## Stad aan 't water

De jachthaven is een van de grootste troeven van Turnhout. Een mooiere plaats waar stad, water en natuur elkaar raken, is er niet. Het is er dan ook prachtig wandelen en fietsen. Maar het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten trekt ook vissers en pleziervaarders aan. Tal van jachten en boten verkennen dagelijks de schoonheid van de vaart.



## Stad in 't groen

Turnhout is een groentje! Het perfecte bewijs daarvan is het uitgestrekte Vennengebied waarin meer dan duizend jaar Kempense natuurevolutie schuilt. De uitkijktoren en de Klein Engelandhoeve zijn extra troeven in deze groene long. In het centrum vormt het Stadspark een rustpunt langs de drukke ringweg. Zeldzame fauna en flora verwelkomen je er bij elk bezoek. Of je nu graag wandelt langs vennen, naast het kanaal, in het Stadspark of op een pad door een moeras, in Turnhout vind je het allemaal.





### Stad met pit

Turnhout heeft een aantal vaste evenementen die de stad elk jaar opnieuw doen bruisen. Denk maar aan MOOOV-filmfestival, Stads-parkfeesten, Straatartiesten op de Grote Markt, Turnhout Kermis, Binkies Kinderfestival, Dwars door Turnhout, Turnhout by Night ... Het programma wordt elk jaar naadloos aangevuld met nieuwe initiatieven. Maar ook voor een gezellige daguitstap heeft de stad heel wat te bieden. Turnhout tintelt!



TIP

### Emma (7)

*“Tijdens de zomervakantie zijn we eens gaan picknicken op de Grote Markt. Elke dinsdag in juli kun je dan boterhammen komen eten op het marktplein en is er van alles te doen. Zo heb ik toen de spannende ontdekkingstocht ‘Hartenvrouw achterna’ meegedaan. Dat was echt keitof. We mochten mee een poppenkastkar door de stad trekken en zijn op zoek gegaan naar ‘Hartenvrouw’ die verdwenen was.”*







TIP

### Walter (60)

*"Elke zondag fiets ik samen met mijn vrouw een toertje. Onze favoriete route is via de fietsbrug over het kanaal het Bels Lijntje op. Die fietsroute loopt over een voormalige spoorweglijn tussen Turnhout en Tilburg. Tijdens de fietstocht kun je aanpikken bij niet minder dan zeven andere routes, goed voor nog eens 306 km fietsplezier."*



### Wandelen & fietsen

Turnhout is een fietsstad bij uitstek, en ook wandelaars vinden er gegarandeerd hun gading. Kies uit unieke wandelpaden in het centrum en in het groene noorden. Doe dit alleen of ga met de enthousiaste stadsgidsen op pad. Zelf een route samenstellen kan met de knooppuntenkaarten 'Kempens Landgoed' en 'Kempense Kolonies'. Wandelen in het Vennengebied doe je met de handige kaartjes met uitgestippelde routes.

Onderweg genieten van een lekkere picknick? Laat een knapzak vullen met overheerlijke streekproducten en pik je pakket op aan het bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve. Fietsers rijden niet verloren dankzij het fietsknooppuntennetwerk. Uiteraard vinden ook ruiters, mountainbikers en motorrijders hun weg naar en in Turnhout.





# Zalig genieten



## TIP

Laura (27)

*"In het weekend drinken we graag een pintje onder vrienden. Dat doen we meestal in hetzelfde café. Maar om toch eens andere oorden te verkennen, hebben we de BierTROEFroute uitgeprobeerd. Dat is een soort kroegentocht langs verschillende cafés in Turnhout. In elk café proef je een streekbier en ligt er een kaartspel klaar. Ondertussen hebben we al meer dan één stamcafé!"*



## Slapen, shoppen & smullen

In Turnhout kan het allemaal. Flaneer rustig door de winkelstraten die samen een bruisend shoppinghart vormen. Grote ketens, miniboetiëks en tal van specialzaken: keuze genoeg en alles binnen handbereik. Retro, design en leuke geschenkjes: voor ieder wat wils. En de digitale Turnhoutse cadeaubon verhoogt het shoppingplezier nog eens. Turnhout van Shoppen. Uitblazen van je shopavontuur kan in de vele horecazaken. Daar geniet je van culinaire toppers. Een waar paradijs voor Bourgondiërs, want Turnhout smaakt naar meer. Volledig tot rust komen doe je op de camping in de natuur of in een van de hotels of gastenkamers binnen en buiten het stadscentrum. Het mag gezegd: Turnhout is een droom van een stad.



## TIP

Frank (33), Katrien (32),  
Mats (9) & Noor (6)

*“Als we onze buitenlandse vrienden over de vloer krijgen, laten we hen altijd proeven van onze lokale specialiteiten. Als afsluiter geven we altijd nog Turnhoutse Troefkes mee, roomboterkoekjes in de vorm van een speelkaart met chocolade, of een Klein Engelandmand. Dat is een smaakvolle verzamelbox met lekkere streekproducten. De liefhebbers van een lekker glaasje verrassen we met een speelkaartenbierdje van Brouwerij Het Nest of de enige echte Bink-gin.”*



## Praktisch

Zin om naar Turnhout te komen?  
In groep, met je familie of vrienden?

Start je citytrip op  
[www.toerismeturnhout.be](http://www.toerismeturnhout.be)

### Vertrekken naar Turnhout

Turnhout is verbonden met andere belangrijke steden:

- om het halfuur een trein van en naar Brussel, Antwerpen, Mechelen, Lier en Herentals
- om de tien minuten een snelbus van en naar Antwerpen
- om het uur een lijnbus naar Leuven, Tilburg (NL) en de omliggende Kempense gemeenten
- afritten 23 en 24 van de snelweg E34 verbinden Turnhout met Antwerpen, Brussel, Gent en Eindhoven (NL)

### Parkeren in Turnhout

In het stadscentrum kun je terecht op verschillende betaalparkings. Ze liggen op wandelafstand van het stads-hart voor een gezellig dagje Turnhout. Gratis parkeren kan op twee grote parkings aan de stadsrand. Vanaf die locaties kun je snel met het openbaar vervoer in het centrum geraken.





# TURNHOUT

## Toerisme & UiT

Toerismehuis 't Steentje  
Grote Markt 44, 2300 Turnhout  
+32 (0)14 44 33 55  
toerisme@turnhout.be  
www.toerismeturnhout.be

 ToerismeTurnhout

 visitturnhout  
#visitturnhout

## COLOFON

Een uitgave van Toerisme & UiT

Verantwoordelijke uitgever:

Paul Van Miert, Campus Blairon 200, Turnhout

Tekst: Toerisme & UiT

Foto's: Ludo Verhoeven, Rob Koop, Mia Uydens,  
Toerisme Provincie Antwerpen, Michiel De Cleene,  
Stad Turnhout, Turnhoutse Stadsgidsenvereniging

## Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 9 tot 16.30 uur

Zaterdag: 9.30 tot 14 uur

Zon- en feestdagen gesloten